

41-2012:2569

Armi Zetterström

Från: Armi Zetterström
Skickat: den 4 maj 2012 13:36
Till: Armi Zetterström
Ämne: VB: Till Juristen Marie Axelsson
Bifogade filer: Till Skolinspektionen.docx

ab.1

Från: [REDACTED]
Skickat: den 4 maj 2012 12:43
Till: RES-Skolinspektionen
Ämne: Till Juristen Marie Axelsson

Hej!

Jag har idag skickat en anmälan per post till er ang. yoga på Östermalmskolan, se bilaga.

Med vänliga hälsningar
[REDACTED]

41-2012:2569
abt

[REDACTED]

Kalmar den 4 maj 2012

| |
|---------------------------|
| STATENS SKOLINSPEKTION |
| Dnr |
| 2012 -05- 08 |
| Beslutsdatum |
| Handläggare |

Till Skolinspektionen
Att. Chefsjuristen Marie Axelsson
Box 23069, 104 35 Stockholm

Ang. Praktiserande av yoga under lektionstid i skolan

Skolan ska vara fri från religiösa inslag kräver skollagen. Lagen har lett till att skolinspektionen kritiserat skolavslutningar i kyrkan, men inte när man praktiserar yoga i skolan.

Glada barn och entusiastiska lärare på Östermalmsskolan i Stockholm gick ut i media nyligen och berättade om yogans positiva effekter. Skolans ledning förklarar att man säger "Aum" för att skapa en viss typ av fysiska vibrationer i kroppen.

Den historiska yogatraditionen menar att "Aum" ger en erfarenhet av hinduismens gudar. Enligt de äldsta hinduiska skrifterna sammanfattar ljudet "Aum" all djupare tanke, kunskap och insikt. Genom ljudet "Aum", som är ett mantra, får yogautövaren fysiska upplevelser. Ljudet "Aum" används för att inleda ritualer och riter och har en helgande eller välsignande innebörd genom att man får en erfarenhet av "gud". Stavelsen Aum är den heligaste av alla stavelser inom hinduismen och även inom buddismen. Det representerar "treenigheten" av gud, Brahma, Vishnu och Shiva. Det är alltså inte bara en teknik man introducerar utan även en kontakt med hinduiska gudar. Att som skolledning och lärare på Östermalmsskolan i Stockholm hävda att yoga inte är en religion vittnar om stor okunnighet.

Människan har i alla tider försökt förstå och förklara sin tillvaro och existens. Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer.

Begreppet religion är ett system av föreställningar och hur människan bör förhålla sig till dessa. Det sträcker sig alltifrån en idé till en personlig Gud. För en del människor kan t.ex. kärleken vara helig och värd respekt medan det för andra kan vara bilden av en gud som är helig och vördnadsvärd.

I vardagen använder vi oss av syn, hörsel och känsel för att uppfatta det som är i vår omgivning. Ibland händer det att vi tycker oss uppfatta andra signaler. Det har lett till uppfattningen att människan har ytterligare ett sinne som är känsligt för andra utomsinnliga processer t ex syner och drömmar.

Att stimulera och utveckla dessa upplevelser skiljer sig inte nämnvärt från tryggheten och glädjen hos ett barn när föräldrarna läser "Gud som haver barnen kär ..." på kvällen eller då prästen vid skolavslutningen läser välsignelsen "Herren välsigne er och bevare er ...".

Jag begär därför att Skolinspektionen granskar huruvida yoga på Östermalmsskolan i Stockholm, och på övriga skolor där yoga praktiseras i landet, är ett religiöst inslag i verksamheten och bör förbjudas.

[REDACTED]

Källa: Kyrkans tidning den 26 april 2012

<http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/yoga-ar-inte-religiost>